

*Allerliefste Mama, bedankt voor het onvergetelijke leven samen.
Je gaf ons alles om verder te kunnen: kracht, wortels, liefde, zorg
en ontelbare prachtige herinneringen.*



Mevrouw

Paula Vandenhoudt

Allerliefste echtgenote van

Ludo Knuts

Onvergetelijke mama van

Wendy, Inge & Gabriel, Kristel, Kurt & Nele

Fantastische oma van

Sterre, Erinn, Wies, Minne, Bram, Anna-Laura en Ella-Julie

Geboren in Kortesseem op 18 december 1940
en thuis zachtjes van ons heengegaan
omringd door al wie haar het dierbaarst was
in Alken op 4 augustus 2024.

Delen verder in dit verdriet
broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
Vandenhoudt.

Met dank aan
Stefanie, om 7 jaar lang, 7 op 7, mama zo liefdevol te verzorgen.
Dirk, om mama zo fijn gezelschap te houden.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Paula tijdens de plechtige uitvaartliturgie op
zaterdag 10 augustus 2024 om 11.30 uur in de parochiekerk
St.-Niklaas in Wimmertingen-Hasselt.

Gelegenheid tot groeten in de kerk, voorafgaand aan de
uitvaartplechtigheid, van 10.30 tot 11.30 uur.

U kan uw medeleven schriftelijk betuigen op het rouwadres
Familie Vandenhoudt-Knuts p/a Grootstraat 97z 3570 Alken
of online condoleren op www.mabar.be

Voor bloemen werken we graag samen met Viva Flora,
Nieuwe Steenweg 2 B1, Heers, tel. 011 91 65 20

